



**ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ  
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΤΡΑΣ & ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ**

*Χριστούγεννα 2018*

**ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ**

**Μητροπολίτης τῆς Ἀγιωτάτης Μητροπόλεως Πέτρας καὶ Χερρονήσου  
παντί τῷ πληρώματι τῆς Ἐκκλησίας χάριν, εἰρήνην καὶ ἔλεος  
παρά τοῦ ἐν Βηθλεέμ τεχθέντος Σωτῆρος Χριστοῦ**

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί καὶ τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Ἡ Γέννηση τοῦ Κυρίου μας, πού ἐορτάζουμε σήμερα, εἶναι τό πιό σημαντικό γεγονός στήν ἀνθρώπινη ἱστορία. Εἶναι ἓνα φωτεινό μετέωρο πού φωτίζει τήν πρό καί τήν μετά Χριστόν ἐποχή. Ἰδιαιτέρως ὅμως γιά ἐμᾶς πού πιστεύουμε στόν Θεάνθρωπο Ἰησοῦ, καί πού ἀποτελοῦμε μέλη τῆς Ἐκκλησίας Του, ἡ Ἐνανθρώπησή Του ἀποτελεῖ τήν ἀπαρχή τῆς σωτηρίας τοῦ γένους μας. Ὁ Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ γίνεται υἱός τοῦ ἀνθρώπου, γιά νά γίνουμε ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι κατά χάριν παιδιά τοῦ Θεοῦ.

Γι' αὐτό τά Χριστούγεννα δέν εἶναι μόνο εὐκαιρία οἰκογενειακῆς ζεστασιᾶς καί ἐκδηλώσεων ἀγάπης, ἀλλά ἡμέρα πνευματικῆς πανηγύρεως. Συνηγμένοι στούς Ὁρθόδοξους ναούς μας, ἀπό νωρίς τό πρωί, λατρεύουμε τόν Ἐνανθρωπήσαντα Κύριο. Προσκυνοῦμε τό θαῦμα. Κοινωνοῦμε τήν χαρά τῆς λυτρώσεως. Βιώνουμε τήν ἐλπίδα τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς, πού μᾶς ἀνυψώνει ἀπό τήν ψεύτικη ζωή τῆς ἁμαρτίας καί τήν ἀφόρητη πλήξη τῆς καθημερινῆς συμβατικότητος.

Χριστούγεννα γιά ἐμᾶς τούς Ὁρθοδόξους εἶναι τό ἀνεριμήνευτο θαῦμα τῆς Οἰκονομίας τοῦ Θεοῦ, ἡ ἐκπλήρωση τοῦ «Πρωτευαγγελίου», τῆς ἐλπιδοφόρου δηλαδή ὑποσχέσεως τοῦ Θεοῦ πρός τούς ἀνθρώπους γιά τήν ἔλευση τοῦ Σωτῆρος, πού ἦλθε γιά νά μᾶς σώσει καί νά μᾶς ἀπαλλάξει ἀπό τήν φθορά. Νά μᾶς λυτρώσει ἀπό τήν ἁμαρτία καί νά μᾶς χαρίσει τήν υἰοθεσία τῆς χάριτος.

Γιά τίς συνθῆκες κάτω ἀπό τίς ὁποῖες γεννήθηκε ὁ Ἰησοῦς Χριστός μαρτυροῦν τά Ἱερά Εὐαγγέλια καί ὅλα ἐκεῖνα τά γεγονότα πού ἐορτάζει ἡ Ἐκκλησία ὄχι μόνο ἱστορικά, ἀλλά καί μυσταγωγικά.

Τά γεγονότα δηλαδή τῆς Θείας Γεννήσεως καθώς καί ὅλα τά γεγονότα τῆς Πίστεως, δέν εἶναι μόνο γεγονότα ἱστορικῆς μνήμης, ἀλλά καί ζωή τῆς Ἐκκλησίας. Χρόνος

δέν ὑπάρχει στήν Θεία Λατρεία, οὔτε παρελθόν, οὔτε μέλλον, ἀλλά ἕνα αἰώνιο παρόν μέσα στό ὁποῖο ἡ Ἐκκλησία ζεῖ τά γεγονότα καί ἀναστρέφεται μέ τά πρόσωπα, τά ὁποῖα ἐορτάζει. «Σήμερον γεννᾶται ἐκ Παρθένου...». «Ἡ Παρθένος σήμερον τόν Ὑπερούσιον τίκει...».

Ἡ Ἐκκλησία μόνο πρόσωπα καί γεγονότα ἐορτάζει. Καί τό πρόσωπο καί τό γεγονός πού ἐορτάζουμε σήμερα εἶναι ὁ Ἰησοῦς Χριστός καί ἡ «ἐν χρόνῳ» Θεία Γέννησή Του, ἡ ὁποία μᾶς χαρίζει τήν ἐλπίδα τῆς αἰωνίου ζωῆς καί μᾶς δίδει νόημα καί σκοπό στήν ἐπίγεια πορεία μας.

Ἐκεῖνο πού ζητάει ἀπό ἐμᾶς εἶναι νά μετατρέψουμε τήν καρδιά μας, διά τοῦ Μυστηρίου τῆς Θείας Εὐχαριστίας, σέ φάτνη. Νά μὴν Τοῦ γυρίσουμε τά νῶτα. Νά μὴν Τοῦ κλείσουμε τήν πόρτα, ὅπως ἔπραξαν οἱ κάτοικοι τῆς Βηθλεέμ, πού σέ ὀλόκληρη τήν πόλη τους δέν βρέθηκε οὔτε ἕνα σπιτί γιά νά φιλοξενήσει τό Θεῖον Βρέφος.

Οἱ ἄνθρωποι τῆς ἐποχῆς τοῦ Χριστοῦ στάθηκαν ἀφιλόξενοι ἀπέναντί Του. Κλειστές οἱ καρδιές, κλειστές καί οἱ πόρτες τῶν σπιτιῶν τους. Τό τραγικό αὐτό περιστατικό, δυστυχῶς, ἐπαναλαμβάνεται καί σήμερα.

Εἴκοσι αἰῶνες μετά τήν Γέννηση τοῦ Χριστοῦ, μετά ἀπό δύο ὀλόκληρες χιλιετίες χριστιανικοῦ πολιτισμοῦ δυστυχῶς καί σήμερα πολλοί ἀρνούμαστε νά φιλοξενήσουμε τόν Χριστό. Δέν ἐπιθυμοῦμε τήν παρουσία Του. Περιφρονοῦμε τό Εὐαγγέλιό Του. Ἀπορρίπτουμε τήν Ἐκκλησία Του, γιατί μᾶς βολεύει ἕνας «ἀνθρωποποιημένος» θεός. Ἀρνούμαστε μία θέση τοῦ Χριστοῦ στήν Εὐρώπη τοῦ αὔριο κι ἄς σφράγισε ὁ Χριστός καί ἡ Ἐκκλησία Του ἀνεξίτηλα τήν ἱστορία της, τόν πολιτισμό της, τήν ζωή τῶν λαῶν της.

Θέλουμε δυστυχῶς κι ἐδῶ στήν Πατρίδα μας, μία Πολιτεία ἀποχριστιανισμένη, ἄθρησκη, ΟΥΔΕΤΕΡΟΘΡΗΣΚΗ ὅπως λένε. Κι ἄς τήν ἐλευθέρωσαν οἱ πρόγονοί μας ἀγωνιζόμενοι «πρῶτον ὑπέρ Πίστεως καί ὕστερον ὑπέρ Πατρίδος». Κι ἐπιδιώκουμε νά διαμορφώσουμε μία Παιδεία ἀπό τήν ὁποῖα θά ἀπουσιάζει ὁ Χριστός καί ἕνα Σχολεῖο ὅπου δέν θά ἔχουν θέση ἡ Ἐκκλησία καί οἱ λειτουργοί της.

Στό ὄνομα τῶν Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων – κατά τήν ἀπαίτηση ὀρισμένων- οἱ πολλοί θά πρέπει νά γίνουμε καί πάλι κρυπτοχριστιανοί, γιά νά μὴν ἐνοχλοῦνται οἱ ἐλάχιστοι. Στό ὄνομα τῆς προόδου καί τοῦ ἐκσυγχρονισμοῦ, ζητοῦμε τήν περιθωριοποίηση τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ. Τήν ἀποκοπή της ἀπό τήν δημόσια κοινωνική ζωή. Κι ἄς διεδραμάτισε σημαντικό ρόλο στήν πολυκύμαντη ἱστορία τοῦ ἔθνους. Κι ἄς περιλαμβάνει στούς κόλπους της ὡς μέλη τήν συντριπτική πλειονότητα αὐτοῦ

τοῦ λαοῦ. Κι ἄς περιβάλλει μέ στοργή ὅλους τοὺς ἐνδεεῖς καὶ τοὺς πάσχοντες καὶ τοὺς νεόπτωχους ἀδελφούς τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως.

Ἐορτάζουμε Χριστούγεννα! Φωτίζουμε τοὺς δρόμους καὶ τίς πλατεῖες. Στολίζουμε τὰ σπίτια μας. Διασκεδάζουμε κοσμικά ἐπειδὴ γεννήθηκε ὁ Χριστός, τόν Ὅποιο ὅμως, ὅπως δηλώνουμε μέ τίς πράξεις μας καὶ τὰ πιστεύω μας, δέν Τόν ἐπιθυμοῦμε καὶ κυρίως δέν Τόν ἀναγνωρίζουμε ὡς Θεό, ὡς Λυτρωτή καὶ Σωτήρα μας.

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Ὡς χριστιανοί βαπτισμένοι στό ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος, ὡς μέλη τῆς Ἐκκλησίας, καλούμαστε νά προσφέρουμε κατάλυμα στόν Χριστό. Νά τόν φιλοξενήσουμε. Νά ἀνοίξουμε τίς καρδιές μας καὶ νά τόν ἐνθρονίσουμε μέσα μας. Νά τόν προσκυνήσουμε ὡς Θεό καὶ Λυτρωτή καὶ Σωτήρα μας. Νά τοῦ διατρανώσουμε τήν εὐγνωμοσύνη μας, γιατί γιά ἐμᾶς ἔγινε ἄνθρωπος, γιά νά γίνουμε ἐμεῖς κατὰ χάριν θεοί. Αὐτό εἶναι τό ἀληθινό νόημα τῶν Χριστουγέννων, καὶ μακάρι νά τὸ βιώσουμε ὅλοι μας φωτισμένοι ἀπὸ τὸ φῶς τῆς Θείας Ἐπιφανείας.

Εὐλογημένα Χριστούγεννα!

Διάπυρος πρὸς Χριστόν Τεχθέντα εὐχέτης πάντων ὑμῶν.

Ὁ Μητροπολίτης

†Ὁ Πέτρος καὶ Χερρονήσου Γεράσιμος